

~ Proclamatie ~

Een gepersonaliseerde versie van Psalm 91

<sup>1</sup>Wonend in de beschutting van de Allerhoogste  
en overnachtend in de schaduw van de Ontzagwekkende,

<sup>2</sup>zeg ik tegen de HEER: 'Mijn toevlucht, mijn vesting,  
mijn God, op U vertrouw ik.'

<sup>3</sup> U bevrijdt mij uit het net van de vogelvanger  
en redt mij van de dodelijke pest,

<sup>4</sup>U zult mij beschermen met Uw vleugels,  
onder Uw wieken vind ik een toevlucht,  
Uw trouw is een veilig schild.

<sup>5</sup>De verschrikking van de nacht hoef ik niet te vrezen,  
ook de pijl niet die overdag op mij afvliegt,

<sup>6</sup>noch de pest die rondwaart in het donker,  
noch de plaag die toeslaat midden op de dag.

<sup>7</sup>Al vallen er duizend aan mijn linkerzijde  
en tienduizend aan mijn rechterhand,  
mij zal niets overkomen.

<sup>8</sup>Ik open mijn ogen en zie  
hoe wie kwaad doen worden gestraft.

<sup>9</sup>U bent mijn toevlucht, HEER.

In de aanwezigheid van de Allerhoogste,

<sup>10</sup>zal het kwaad mij niet bereiken,  
geen plaag mijn tent ooit treffen.

<sup>11</sup>Hij vertrouwt mij toe aan Zijn engelen,  
die over mij waken waar ik ook ga.

<sup>12</sup>Hun handen zullen mij dragen,  
mijn voet zal ik niet stoten aan een steen.

<sup>13</sup>Leeuw en adder zal ik vertrappen,  
roofdier en slang vermorzelen.

<sup>14</sup>Hij zal bevrijden wie Hem liefheeft  
en beschermen wie met zijn naam vertrouwd is.

<sup>15</sup>Roep ik U aan, U geeft antwoord,  
in de nood zult U bij mij zijn,  
mij bevrijden en met roem overladen,

<sup>16</sup>mij overvloed geven van dagen.  
Hij zal mijn redding zijn.'